

זרישת שלום אפננה



מאת : דוד טוואשי ("מלוק")



מפקדי דוד "סלומוך" והסגנים שלהם.



ממונות קבוצתיות של הצופים היהודים בחלב - שנות הארבעים.

קראתי בהתלהבות, בתשומת לב מיוחדת ובהרגשה נעימה את גליונות "דרכי ארץ". התרשמתי במיוחד מהכתבה על הנוער החלבי בשנות 45-1939. הכתבה לא החילה אומנם הרבה פרטים על הפעילות הגדולות והרבות שתרמו מפקדי הנוער לחיניקים באותם ימים, אבל, מאמר זה, כהתחלה, טוב הוא. שמחתי גם לקרא על הרבנים וחכמי חלב המפוארים, כפי שהיה לי נעים לנבור בהיסטוריה של יהדות חלב בגליונות אלה. בתחושותי זו רציתי להודיש שחלבי נשאר חלבי.

אחזור למאמר על הנוער החלבי. בראש ובראשונה נא לתקן. שמי הקודם שהוזכר, בחלב, אדוארד מלוק, הוחלף על ידי לדוד טוואשי עם קום המדינה ומלאמת השחזור. האמת היא ששם המשפחה "מלוק" הוא שם "מכונה" של המשפחה בחלב ולא השם המקורי שהינו כאמור "טוואשי".

אני מוצא לנכון להעלות על הכתב מאותה תקופה ובמידוד משרותו של עוד מפקד אחד בשרות "הצופים" בחלב. זהו שאול עסיס ז"ל, מפקד דוד "דוד" איתו שרתתי בצופים. הערכתו בו את שאיפתו לננות נוער יהודי חזק ובראי שיהיה מוכן להגן תמיד על עצמו ולעזור לשאר "בני עמנו" כפי שהיהודים כינו את עצמם. אדם טוב היה. שלום על משכבו.

כמה מילים על חיינו כאן, החלבים, בפנמה. ישנו להילה נהדרת בה 700 משפחות, רובן חלבים או ממוצא חלבי. לקהילה מסורת יהודית מוחלטת. בראש הקהילה עומד כבוד הרב ציון לוי שליט"א, אשר בשכלו ובמקורות, רכש לב האנשים והצליח לארגן קהילה מכובדת. הקהילה נקראת "שבת אחים" - כך שם בית הכנסת המרכזי שלה בפנמה סיטי, בית כנסת יפה ועשיר, לצדו מספר מוסדות ציבור מפוארים; שני בתי-ספר "אלברט אינשטיין" ו-"האקדמיה לעברית" - מועדון ספורט ענקי בשם La maimonita ועוד מועדון לנשפים וקבלת אורחים בשם Cultural Hebreo. ילדינו מדברים עברית טובה ומשתתפים בפעילות בצורה שוטפת.

"שבת אחים" נוסדה בשנת 1933 על ידי כמה משפחות חלביות שבראשן עמד הרב שמעון עבאדי זצ"ל. על המשפחות האלו נמנו משפחות בסאן, הררי, עברישי, עבאדי, מזרחי, דבאח, טוואשי, יבדה, זכאי, אנג'ל, אורק, חוננו, ונחמד. בשנת 1951 הגיע אלנו מורשלים הרב ציון לוי שליט"א שהוא כיום הרב הראשי לפנמה. זהו הרב משכמו ומעלה, בעל אופי חזק, פיקח, ידען ואיש כושל אירגון. הוא השכיל לארגן בצורה יפה את

הקהילה, לאחד את המשפחות ולהנהיג סדר מאורגן בתפילות ובמפעלי הכשרות. הוא שקד בהתמדה לשפר ולהרחיב את בית הכנסת. כך בשנת 1986, הסתיים השיפוץ, השלישי במספר, של בית הכנסת אשר כולל היום שני אולמות תפילה, בית מדרש, סלון גדול למסיבות, מקווה טהור ומשרדים. ברשותו, הסתיימה כעת בניית בית כנסת שני בשם "אהבת ציון" בשכונת פאייטייה המרוחקת קצת מ"שבת אחים" - דבר שהקל על חלק מבני הקהילה, בעיקר בשבתות וחגים. הרב הקים "כולל" שבו שישה רבנים העוסקים בתורה, כל היום. בשעות הערב מצטרפים אליהם לומדים נוספים לתורה מקרב אנשי העסקים, צעירים ומבוגרים כאחד.