



”אללי מא דא אלמע'ראיה *

מה בערף שו אלחכאיה.”

נוסטלגיה

מאת : אתי יודן

הסיפור המקסים הזה סיפר סבי, יעקוב שאשו ע"ה לאבי, יצחק שושן יבל"א כאשר היה עדיין ילד רך בשכונת "בחסיא" בחבל. אבא דלה את הסיפור ממעמקי זכרונו המופלא, ולאחר שיכתוב קל אנו מגישים אותו בזאת להנאת קוראי בטאון מורשת אר"ץ.



יצחק שושן (שכינויו בפלמ"ח היה "אבו-סחיק") על רקע ארזי הלבנון הנישאים, בעת שליחות חשאית כמסתערב בלבנון בשנת 1949. ואשר ליתר עלילותיו מאותם ימים הלא הן כתובות בספר "אנשי הסוד והסתר", שמחברו הם יצחק שושן ורפי טייטון.

לאריה גדול וחזק היה גור קטן. האריה, אשר חשש שמא יאונה רע לבנו הכניס למערה בהר וגלל אבן על פיה. כטרם יצא לצוד טרף אמר לגור הקטן: "בני! הסכת ושמע! אהנו שייכים למשפחת האריות - מלכי היער. כל החיות חוששות מפנינו ורוחשות לנו כבוד! כולן - מלבד האדם. מפניו עלינו להיזהר!" מדי יום נהג האריה לצאת מן המערה לצוד טרף לבנו ומדי יום שב והשמיע באוזניו את אזהרתו מפני האדם. כך חלמו עברו להם ימים רבים. הגור הקטן גדל, וביום מן הימים הצליח להזיז את האבן ולצאת מן המערה. מיד מנה לחפש את האדם. סקרן היה לגלות מיהו אותו יצור מסתורי, שאפילו אביו חושש מפניו.

"אני גדול וחזק" חשב בליבו, "אין מי שיוכל לגבור עלי". הלך האריה הצעיר בדרך עד שהגיע לשדה תבואה שזה אך נקצר. בשדה הפתוח דהר לו סוס משוחרר מרסן ומאוכף שהשמיע מפעם לפעם קולות צהלה. האריה הצעיר התפעל מריצתו של הסוס ומצהלותו. ניגש אליו ושאל: "האם אתה האדם?"

צחק הסוס וענה: "אדם?!! אני חי-חי-חי... האדם הוא היחיד שיכול לשים רסן בפי ואוכף על גבי, לרכב עלי או לרתום אותי לעגלה ולהצניג לדחור. ורק לפנות ערב, הוא דואג ברוב חסדו להשקות אותי במים ולמלא את אבטסי בקש."

לשמע דברי הסוס, גדל רצונו של האריה הצעיר לפגוש באדם עוד יותר. המשיך בדרכו עד שפגש בגמל ואמר בליבו: "זהו בודאי האדם!"

מי עוד יכול להיות גדול וגבוה ומרשים כל-כך?.."

ניגש אל הגמל ושאל: "האם אתה האדם?"

גיחך הגמל וענה: "איזו מין שאלה היא זו! האדם יכול לקחת אותי ועוד עשרות שכמותי, להעמיס על דבשותיני משאות כבדים ולקשור אותנו זה לזה בשירה ארוכה, בעוד הוא רוכב על חמור ומוביל אותנו על פני המדבריות. ורק כאשר אהנו מנגיעים למחוז הפסג, הוא מואיל ברחמינו להגמלא אותנו מים ולהאכיל אותנו."

לשמע דברי הגמל גברה סקרנותו של האריה הצעיר, אך יחד עמה החל מתגנב חשש קל מאותו יצור מסתורי ורב-כוח - האדם!

המשיך בדרכו עד שהגיע לבית-חווה, שם פגש סוף-סוף באדם. ניגש אליו האריה הצעיר ושאל: "האם אתה האדם?"

השיב האדם: "אכן, אני הוא!"



* מע'ראיה : (מהמלה ע'רה - בדק נגרים) הכלי בו מרתיחים את הדבק.